

PRÄSTSLÄKTEN  
LINDAHL  
FRÅN  
GALAGÖK  
I  
ÅNGERMANLAND

En slätkrönika  
av  
Olov H:son Lindahl



Överförd till ordbehandlare av Carl-Filip Lindahl.  
Som utgångspunkt har använts en utgåvan från 1973.  
Redigering har genomförts av Carl-Fredrik Lindahl  
efter samråd med Gunilla Zetterquist.  
Sandviken januari 2000

Den kinesiska författarinnan Han Suyin skriver i en av sina böcker:

”En människas liv börjar med hennes förfäder och fortsätter i hennes efterkommande. Min fars liv, och efter min fars mitt eget liv, börjar med familjen. För att beskriva familjen måste jag gå tillbaka i tiden och berätta hur stamfäderna kom till landet där de slog sig ner”.

Studiet av fädernas liv har mycket att ge, inblickar i gångna tiders historia och sociala förhållanden, uppfattningar om enskilda människor när de, ibland mer levande än andra, träder fram ur det förgångna.

Som ung visste jag ingenting om min familj. Min far var ej intresserad av sådana ting, men min farfar adjunkten Carl Lindahl i Sundsvall var en mycket släktkär man och upprättade vid seklets början vår första släkttavla. Nämnvärt längre tillbaka har inte heller jag lyckats komma.

För mig började intresset i början av januari 1940 under det finska vinterkrigets dagar, en tid när stormilarna från öster som så många gånger förr svepte in över vårt land. Jag var som bataljonsläkare mobiliserad vid Svea trängkår i Linköping och medföljde en busstransport genom vårt långa land med slutmålet vid finska gränsen uppe i Norrbotten. Stundtals i 40 graders kyla och rykande snöstorm körde vi så småningom genom Västerbottens lappmarker. I yrvädet skymtade jag vid ett tillfälle en vägskylt, Åsele, det var på något sätt bekant. Huttrande av köld anlände vi till Lycksele, också detta namn lät bekant. På något obestämt sätt hade jag en känsla av att det hörde samman med familjen.

Med fårskinnspläsen hängande över axlarna och pälsmössan djupt neddragen över öronen och med andedräkten som ett moln runt ansiktet vandrade jag längs Lyckseles genom kölden utdöda gator till min inkvartering hos en gammal lappmarkshandlare vars namn jag glömt. Här strömmade stugvärmen mot den frusne militärläkaren och den norrländska gästfriheten överväldigade den söderifrån komne. Vid ett bord dignande av norrländska läckerheter återkom de domnade livsandarna medan snön piskade rutorna och kölden sprakade därutån.

Ett ögonblick drog en iskall vind genom rummet. Radion meddelade att ryska plan hade fällt bomber utanför Kallax vid Luleå. Därefter blev det avbrott i sändningen. Var det ett misstag eller hade vi kriget över oss? Försök till telefonkontakt lyckades inte på grund av snöstormen och det var endast att i fulla drag njuta av det varma, vänliga nuet. Vad morgondagen bar i sitt sköte visste ingen.

Samtalet drog sig kanske just därför över till gångna tider. Värden hade kommit att tänka på mitt namn och undrade om ”en Lindahl” var ifrån bygden. Så småningom klarades förhållandena upp. Den gamle lappmarkshandlaren visste mer om mina förfäder än jag själv och att vi var släkt på långt håll. Han berättade om gamla tider och jag satt trollbunden och lyssnade. Ljusen hade för länge sedan brunnit ned i stakarna och vid det svaga skenet från de falnande bränderna i den öppna spisen berättade han och berättade för den andlös lyssnande unge läkaren. Mitt intresse för slakten och Nordlandet var väckt. Ett intresse som ständigt har vuxit efter besök på fädernas olika bostadsplatser, efter besök i kyrkor och på kyrkogårdar och efter att jag har vandrat samma stigar över fjällen som de en gång hade vandrat.

Om berättelsen kan intressera mina efterkommande vet jag inte men jag hoppas det. Själv har jag haft mycken glädje och förströelse av arbetet med denna bok och hopsamlandet av materialet.

Dalarö i januari 1973

Olov H:son Lindahl

Gamm-Olof i Galagök

Olof Olofsson  
Bonde och kyrkvärd i Galagök  
Död 1694

Erik Olofsson,  
Bonde i Galagök  
f. 1650 d. 1716

Olof Lindahl  
Komminister i Umeå landsförsamling  
f. 1685 d. 1754

Eric Lindahl  
Prost i Lycksele  
f. 1717 d. 1793,

Olof Lindahl  
Prost i Åsele,  
f. 1772 d. 1852

Olof Lindahl  
Prost i Vilhelmina  
f. 1811 d. 1896

Carl Lindahl  
Läroverksadjunkt i Sundsvall  
f. 1843 d. 1926

Herman Lindahl  
Distriktslantmätare i Dalarö distrikt  
f. 1882 d. 1960

Olov Lindahl  
Med. lic. och industriläkare  
Marinläkare  
f. 1913<sup>1</sup>

Gunilla Lindahl  
f. 1945

Inga Lindahl  
f. 1954

Brita Lindahl  
f. 1956

---

<sup>1</sup>Förf. avled år 1977